

Pijpelogie in hartje New York Jos Engelen



Via een van de PKN leden vernam ik dat er in New York een restaurant zou bestaan, Keens geheten, dat meer dan 5.000 Goudse pijpen uitgestald zou hebben. Hoewel sceptisch besloot ik een poging te doen via internet en wie schetst mijn verbazing dat het restaurant werkelijk bestond en op internet ook "adverteerde" met foto's en informatie van zijn uitzonderlijke verzameling.



Detail van het interieur van Keens. Aan de wanden memorabilia en aan het plafond de gouwenaren.

Aangezien José en ik een reis gepland hadden, die o.a. New York zou aandoen besloten wij een poging te wagen en aldaar een hap te gaan eten. De 36^{ste} straat lag volgens Google midden in het centrum van Manhattan, een zijstraat van de welbekende 5th Avenue.

De straat binnenkomend sloeg ons de schrik om het hart: het zag er niet al te appetijtelijk uit: verlaten, vele panden met de luiken naar beneden (Labour-day), graffiti, smoezelig, veel onpure types en hoe verder wij de straat inliepen, hoe erger dat het werd. Toch maar doorgelopen, want die kans krijg je meestal maar één keer, vonden wij uiteindelijk na veel vragen het restaurantje. Naar binnen en gelijk waren wij stomverbaasd: een super de luxe inrichting, een werkelijke glamour-hostess achter een

reserverings- en infobalie, knipmes-obers in strakke stijloutfit en uiterst vriendelijke benadering.

Toen ik mij bekend maakte als "Dutch pipecollector" en graag een rondleiding wenste en daarnaast een hap wilde eten, en dat alles binnen één uur, want meer tijd was er niet, werd mij verzekerd dat dit zou lukken:

de keuken werd geïnfomeerd, wij kregen een voorkeursbehandeling zonder gereserveerd te hebben en een personeelslid werd ingeschakeld om na het meer dan voortreffelijke, maar wel korte, diner ons rond te leiden. 5000 lange Gouwenars hingen niet alleen in het gehele restaurant aan het plafond en tegen de muren boven de lambrizing, maar ook in de 4 conferentie- en festiviteitszalen op de eerste verdieping, die luxueus was gestoffeerd met memorabilia van de personen naar wie de zalen genoemd waren zoals Lincoln etc.

En in aparte vitrines lagen de pijpen van beroemde persoonlijkheden, die het restaurant bezocht hebben in de loop der jaren, zoals J.F. Kennedy, Janet Leigh etc. met hun handtekening erop.

Al met al een verrassende onvergetelijke ervaring en aanbevelingswaardig!



Interieur van de "Lincoln Room", met aan de wanden Lincoln memorabilia waaronder het programma dat pres. Lincoln vasthield toen hij vermoord werd.



Chinese opiumpijp en Thailandse zilveren pijp met dolk. Österr. Tabak Museum Mariahilfer Strasse 2, Wien. Nr. 5044. Op de achtergrond staan twee Chinese waterpijpen, die niet op de kaart vermeld zijn. Foto Meyer, Wenen. (Zie artikel "Oostenrijks Tabaksmuseum")



Houten beeld van een man in Oosterse kleding (Wenen, 18e eeuw). Österr. Tabak Museum Mariahilfer Strasse 2, Wien. Nr. 5042. Foto Meyer, Wenen. (Zie artikel "Oostenrijks Tabaksmuseum")

Twee detail opnames van de Gouwenaren een het plafond van Keens. In total hanger er zo'n 5000 van deze pijpen aan het plafond, slechts een tiende van wat het steakhouse per 3 jaar inkocht. Meer foto's zijn te zien op de website www.keens.com. (zie artikel "pjpelogie in New York")

